



Stichting Jesus the Rock Missions; KvK: 05081014, Zwolle  
Correspondentie Adres NL: Orionlaan 22, 7771 EK, Hardenberg, Nederland  
Correspondentie Adres ZA: PO Box 780, Gonubie, 5256, Zuid-Afrika  
Tel NL: +31-523-272329; Tel RSA: +27 82 660 9471  
E-mail: [info@jesustherockmissions.com](mailto:info@jesustherockmissions.com)  
Website: [www.jesustherockmissions.com](http://www.jesustherockmissions.com)  
Bank gegevens NL: ABN-AMRO 40.12.82.228, Hardenberg  
IBAN: NL84 ABNA 0401 2822 28; BIC: ABNANL2A  
(Door Belastingdienst aangemerkt als ANBI met RSIN 815475627)  
Bank gegevens ZA: Standard Bank Vincent Park, Br.Code: 053721  
Rek. No.: 084 1200 88, BIC: SBZAZAJJ

...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

Door: Wiebe van der Heide

### **Beste Familie en Vrienden**

Nog niet zo lang geleden hadden we onze avond op de boerderij waar we met lof en aanbidding het jaar 2021 ingingen, en nu is het al september. Aan het begin van het jaar noemden we 2021 een jaar van 'Verwachting' en zo leven we constant, altijd verwachend dat er iets ongewoons zal plaatsvinden. We zijn in een continue 'lockdown' sinds april 2020 waar we voortdurend te maken hebben met steeds wijzigende regelgeving en waarin normale activiteiten plotseling strafbare feiten worden. Gedurende deze periode zijn er zoveel vragen met zoveel verschillende opinies, waar begint de waarheid, waar eindigt de leugen? Voor mij is er maar één waarheid: Jezus Christus, Yeshua de Messias, de Waarheid, de Weg en het Leven. Ik zal leven met mijn ogen gericht op God, wetend dat ons leven in Zijn handen is, om dan uiteindelijk naar Zijn Glorie te gaan! Zo eenvoudig, en met deze eenvoud zetten we ons werk voort om hoop en bemoediging te verspreiden in de township Mzamom'Hle en de mensen om ons heen. Hartelijk dank aan iedereen die dit kostbare werk ondersteunen, u bent onze collega's! Het doet ons zo goed om te ervaren dat zoveel van jullie, al voor vele jaren, zo trouw zijn in uw ondersteuning, het maakt ons nederig dankbaar. Bedankt!

*Jezus zegt: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."*

*Matteüs 11:28*

### **Het Bestuur**

Op 26 juli is ons bestuurslid, Teun Lagemaat, plotseling overleden. Teun is 9 jaar bestuurslid geweest en was van plan zijn lidmaatschap in september te beëindigen vanwege het bereiken van de 80 jarige leeftijd. Wij zijn Teun en zijn vrouw dankbaar voor hun trouw en betrokkenheid bij het werk van JTRM. Teun's plotselinge overlijden doet ons beseffen dat we allemaal altijd klaar moeten zijn om onze Schepper te ontmoeten. Zijn liefde voor ons is zo groot en Hij wenst dat wij allemaal bij Hem in eeuwigheid mogen zijn. We mogen Arnold Smit deze maand verwelkomen als nieuw bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester op zich nemen.

### **Een Jonge Dokter**

Een paar weken geleden ontmoette ik een jongeman die als kind, zo'n 18 jaar geleden, deel uitmaakte van onze programma's. Wij hadden hem al lange tijd niet meer in de Township gezien, ik wist dat hij verpleger was geworden. Tijdens de ontmoeting vroeg ik hem naar zijn welzijn en zijn werk. Hij vertelde me dat hij na een korte tijd van werken als verpleger, geneeskunde was gaan studeren en dat hij een jaar geleden de studie had afgerond en nu arts is in een ziekenhuis. Waarom is hij succesvol geworden terwijl zoveel van zijn jeugdvrienden het nog steeds moeilijk hebben? Hij zei dat nadat hij had besloten om God met zijn leven te volgen, hij zich kon concentreren op zijn prioriteiten en dat hij dankbaar is voor waar hij nu is. Mogen we allemaal worden aangemoedigd om nooit op te geven en hard te werken in elke situatie waarin we ons bevinden, iedereen op zijn eigen plaats.

"Jesus the Rock Missions Foundation" is working amongst residents of Mzamom'Hle since 1997. In 2006 it was registered as a Dutch NPO and since 2015 in South Africa with SARS as a PBO. The object of the Foundation is to share God's love with children and youth and their living environment while working in a holistic manner; giving attention to the physical, psychological, social and spiritual well-being. The community itself is stimulated to be added to this endeavor.

## Op De Boerderij

Onze periodes met de kinderen op de boerderij zijn nog steeds slechts één dag in plaats van weekenden vanwege regelgeving, maar we hopen snel te beginnen met overnachtingen zoals we gewend waren. Op een dag, vorige maand, hadden we net een groep van 16 kinderen (18-11 jaar) opgehaald toen we een brand zagen op de top van de heuvel tegenover de heuvel waar ons huis op staat en deel van onze landbouwgrond is. Het land staat vol met droog gras omdat we in de maanden van weinig tot geen regenval zitten. Het vuur verspreidde zich snel en met 5 van de oudste jongens gingen we erheen om het te blussen met vuurkloppers, harken en takken. Al snel kwamen onze burens helpen en we slaagden erin om het vuur te doven. Ongeveer 3 hectare grond was afgebrand, niet altijd slecht omdat er nu vers gras kan groeien wat goed is voor de koeien. De jongens vonden het mooi om hiervan deel uit te maken en wij waren blij dat ze er waren om te helpen. Het gebeurt regelmatig dat stukken weilanden afbranden. Het wordt vaak ook gedaan om nieuw grasgroei te stimuleren maar het blijft altijd spannend om het vuur onder controle te houden.



Regelmatig komen kinderen voor de eerste keer op de boerderij, dit omdat er continue een stroom is van oudere kinderen die te oud worden en hierdoor plaats maken voor jongere kinderen. Het is altijd mooi hun opwinding en verwondering te zien tijdens hun bezoek. Van de activiteiten wordt erg genoten en ook het eten is altijd een punt van genieten. We gebruiken wat



beschikbaar is uit eigen producten zoals eieren en groenten. Het helpt hen te zien dat voedsel niet alleen uit een winkel hoeft te komen, maar ook zelf kan worden geproduceerd. We stimuleren hen altijd zelf een groentetuin te beginnen maar het probleem is loslopende dieren zoals kippen, geiten en varkens. Ook wordt de tuin vaak leeggehaald door anderen voordat ze er zelf van kunnen eten.



### Tot Slot

We zijn dankbaar dat het werk voortgang mag hebben en zien uit naar alles wat God nog doen gaat, Hij is getrouw. Mogen we samen moed houden in deze tijden, de Almachtige zal ons nooit alleen laten en mogen we uitzien naar de dag wanneer Jezus, Yeshua Messiah, weer terug zal komen om alles nieuw te maken. We wensen iedereen veel sterkte en zegen om staande te blijven in deze vreemde tijden.

Met Hartelijke Groet,  
Eveneens namens het Bestuur  
Wiebe en Simone van der Heide