



Stichting Jesus the Rock Missions; KvK: 05081014, Zwolle  
Correspondentie adres NL: Orionlaan 22, 7771 EK, Hardenberg, Nederland  
Correspondentie adres ZA: PO Box 780, Gonubie, 5256, Zuid-Afrika  
Tel NL: +31-523-272329; Tel ZA: +27-82 660 9471  
E-mail: [info@jesustherockmissions.com](mailto:info@jesustherockmissions.com)  
Website: [www.jesustherockmissions.com](http://www.jesustherockmissions.com)  
Bank gegevens NL: ABN-AMRO 40.12.82.228, Hardenberg  
IBAN: NL84 ABNA 0401 2822 28; BIC: ABNANL2A  
(Door Belastingdienst aangemerkt als ANBI met RSIN 815475627)  
Bank gegevens ZA: Standard Bank Vincent Park, Br.Code:053721  
Rek.no: 084 1200 88, BIC: SBZAZAJJ

...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Door Wiebe van der Heide

### *Beste Familie en Vrienden*

Allereerst een hartelijk dank aan u allen die ons en het werk van JTRM ondersteunen. Door uw ondersteuning zijn jullie deelgenoten in het werk en samen kunnen we Gods goedheid delen met mensen die baat hebben bij de activiteiten. Nogmaals van harte bedankt.

Onze vorige nieuwsbrief was van begin maart en zoals we allemaal weten is er sindsdien veel veranderd. In deze brief laten we u weten wat ons de afgelopen maanden heeft bezig gehouden.

“Maar alleen de HERE is werkelijk God, Hij is de levende God, de eeuwige Koning.

Door Zijn woede beeft de aarde, tegen Zijn toorn houden volken geen stand.”

Jeremia 10:10

### *Bestuursleden*

In februari verwelkomden we Auke Bergsma als nieuw bestuurslid voor Jesus the Rock Missions. Auke kent JTRM al een aantal jaren en bezocht ons in 2014 in Zuid-Afrika. Hij werd de nieuwe vice-president en heeft al bewezen een geweldige aanvulling te zijn voor ons team. Reini van Eck was de aftredend vice-voorzitter, zij heeft de afgelopen 14 jaar deze functie vervuld en wilde graag bestuurslid blijven zonder specifieke functie. Veel dank aan Reini en haar man voor alles wat ze hebben gedaan voor JTRM en eveneens voor ons als gezin. We zijn erg blij dat jullie nog steeds het werk blijven steunen.

Diep bedroefd waren we toen op 1 juni onze penningmeester, Henk Lunshof, plotseling overleed na een korte ziekte.

Wat een gezegende tijd hebben we gehad met Henk als bestuurslid. Eind vorig jaar bezochten hij en zijn vrouw, Elly, ons nog in Zuid-Afrika, hij schreef over dat bezoek in de vorige nieuwsbrief. Henk stierf in Christus, wat een prachtig leven mag hij nu hebben, wij herinneren hem voor zijn enthousiasme en voor zijn interesse in anderen.



Auke Bergsma helpt met de afwerking van het jeugd centrum tijdens zijn bezoek, samen met zijn vrouw, in 2014



Henk en Elly Lunshof tijdens hun bezoek eind vorig jaar



### *Voedseldistributie*

Op 27 maart ging Zuid-Afrika in een 5 weken harde 'lockdown'. Ons laatste weekend met de kinderen op de boerderij had het weekend daarvoor plaatsgevonden. Tijdens de eerste week van de 'lockdown' waren we betrokken bij de distributie van 800 broden in de Mzamom'Hle sloppenwijk, dit zou plaatsvinden 3 keer per week voor 6-8 weken. Maar het bedrijf dat het brood inkocht voelde de noodzaak te stoppen na slechts 3 keer omdat er negatieve berichten over de distributies de ronde deden.

Ik voelde de noodzaak om iets te doen voor de mensen in de sloppenwijk wetende dat veel van hen het moeilijk zouden krijgen, geen werk betekent geen inkomen en geen voedsel. En zo begonnen we met het inkopen van etenswaren voor distributie. Al spoedig kwamen er mensen en bedrijven die financiën doneerden voor dit doel en het project begon te groeien. Dit werk werd gezien als een "essentiële dienst" en dus toegestaan onder de 'lockdown' regeling. Op een gegeven moment kregen we van een lokale boer meer dan 3000 kilo etenswaren. Hierbij voegden we we andere goederen toe om een compleet pakket te maken. Verder werd in elk pakket de evangelieboodschap toegevoegd. We proberen altijd de pakketten te geven aan degenen die echt ondersteuning nodig hebben. Door de relaties die we hebben met de inwoners gaat dit erg goed. Ook ontvangen we altijd hulp van een aantal jonge mensen die vroeger als kind deel uitmaakten van onze programma's. Tot nu toe hebben we 1026 pakketten (elk 7 kg) kunnen uitdelen en blijven nog steeds door gaan.



## Uitbreiding Jeugdcentrum

Ons jeugdcentrum is gewoonlijk druk en lawaaierig wanneer de kinderen een weekend overblijven. Daarom werd besloten dat we een ontspanningsruimte, in de vorm van een schuur, zouden gaan bouwen. Omdat de scholen gesloten waren i.v.m. de 'lockdown' regeling hebben 3 van de jongens flink meegeholpen met de bouw en het zwaarste werk verricht. We noemen de hal 'THE SHED' en Simone heeft er een prachtig schilderij voor gemaakt. Er is al vaak van genoten tijdens dagbezoeken wanneer groepen kinderen op de boerderij komen voor 'kerkdiensten'. Onze reguliere weekenden hebben sinds



april niet meer plaatsgevonden vanwege de regeling, maar we hopen snel weer te kunnen beginnen. Ook onze dagelijkse activiteiten met de kinderen staan sinds april in de wacht, maar vanaf deze maand (september) kunnen we hiermee weer verder gaan.



## Het Verhaal van een Jonge Vader

In de laatste week van augustus bracht ik een jongeman naar het staatsziekenhuis om naar een dokter te gaan. Voor meer dan een week had hij veel pijn in zijn maag en kon niet eten. Hij was naar de kliniek in de sloppenwijk geweest waar eerste hulp wordt verleend, maar ze konden hem niet helpen onder de 'virus regelgeving' en ook geen verwijfsbrief geven voor een arts in het staatsziekenhuis. Hij moest maar een paar dagen later terugkomen en misschien kunnen ze hem dan een brief geven. Vijf dagen later ging hij terug met nog meer pijn en nog steeds niet in staat om te eten; nog steeds kon geen verwijfsbrief worden gegeven. Toen hij voor de tweede keer naar de kliniek was gegaan hoorde ik van zijn situatie tijdens een huisbezoek. Die avond vertelde hij me in een sms dat hij zoveel pijn had. De volgende ochtend bracht ik hem naar het staatsziekenhuis waar hij kreeg te horen dat hij een verwijfsbrief van een kliniek nodig had. Een kliniek was vlak naast het ziekenhuis waar hij heen ging. Alles wat ze daar deden was het opnemen van de datum en tijd dat hij werd gezien, geen verwijfsbrief kon worden gegeven en geen medicatie; hij werd naar huis gestuurd... Toen heb ik hem naar een prive-arts gebracht die hij zelf niet kon bekostigen. Daar werd hij uiteindelijk gezien, ontving medicatie en is nu herstellende. Wat een ellende wat de dood had kunnen veroorzaken...en waarvoor?

## Het Virus

In april werd gespeculeerd dat de uitbraak zijn piek zou bereiken in september, dat 40.000 mensen zouden sterven en dat het een groot effect zou hebben op sloppenwijken als gevolg van de dichte bevolking. Geen van deze speculaties zijn tot nog toe uitgekomen; de piek werd bereikt tijdens de eerste weken van augustus, het sterfte cijfer ligt meer dan de helft lager en sloppenwijken werden het minst getroffen. Wij hebben van slechts 1 sterfgeval gehoord in de wijk waar we zijn. Ik sprak met een verpleger die jaren geleden deel uitmaakte van onze programmas als een jonge jongen en nu werkt in twee verschillende ziekenhuizen. Ik vroeg hem of hij mensen van sloppenwijken in de ziekenhuizen zag. Dit was niet zo; hij zei dat het vooral mensen waren uit de welvarende buitenwijken. Wij bespraken waarom dit zo zou kunnen zijn en kwamen met de theorie dat mensen uit sloppenwijken een sterker immuunsysteem zouden kunnen hebben doordat ze in onhygiënische omstandigheden leven.

Het is zeer triest om te zien hoe veel schade de 'lockdown' heeft toegebracht aan gezinnen waar werk verloren is en waar kinderen al vijf maanden niet meer naar school konden gaan. Tijdens deze maanden zijn kinderen gewend geraakt aan het straat en bende leven. Vanaf deze maand zijn de scholen weer open en gaan kinderen naar school in deeltijd.

Voor veel mensen is het ook een periode geworden waarin ze zijn uitgedaagd om op God te vertrouwen omdat er niemand en niets anders is waarop ze kunnen vertrouwen. Ons gebed is dat deze hele situatie mensen tot God mag brengen. Alles om ons heen verandert, maar God zal nooit veranderen. We hoeven geen angst voor de dood te hebben, we zullen sterven om naar 'huis' te gaan wanneer God dat bepaalt.

Wij wensen u allen veel wijsheid, kracht en vrede van God. Hij zal met u zijn!  
Namens het bestuur van JTRM,  
Wiebe van der Heide

"...en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land herstellen." (2Kronieken 7:14)